

KYRKBLAD

LINDOME FÖRSAMLING



HÖSTEN 2007

ANDAKTEN

”Små barn är lätta att tycka om. Varför är det så?” frågar Martin Lokrantz sig i detta kyrkoblads andakt.

Sida 4

TEMA BARN

Förra gången var det bröllop, nu är det barnen som får stå som tema för ett kyrkoblads.

Sida 6-9

FAMILJEFÖRELÄSNINGAR

Två nya föreläsningar på temat familjen kommer att ske under början av hösten. Boka in datumen redan nu.

Sida 10

INBLICK

Följ med Johan på kyrkans barntimmar. En spännande upplevelse.

Sida 15



Svenska kyrkan



LINDOME FÖRSAMLING

Box 171 437 22 Lindome,

Besöksadress: Församlingscentrum, Annestorpsvägen 1

Fax 99 68 79

E-postadress: lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

Webbplats: www.svenskakyrkan.se/lindome

Telefonlista:

Församlingsexpeditionen vardagar 09.00–15.00,

Kanslist Monika Skoog 99 68 60

Kyrkokamrer Kjell Börjesson 99 68 66

Öppen förskola mån–tors 9.30–11.30, Kerstin, Maria och Anna 99 68 70

Husmor Ingela Larsson och Församlingscentrums kök 99 68 69

Församlingsassistent Ingela Thylin 99 68 65

Ungdomsledare Olof Brandt mob 0738-348050 exp 99 68 74

Organist Matz Packendorff bostad 91 24 81 exp 99 68 73

Kyrko- & kyrkogårdsvaktmästare

Exp och telefontid säkrast mån–fre kl 10.00–10.30 exp och fax 99 68 78

Diakoniexpedition

Eva Svensson mob 0730-741162 99 68 67

Ingela Skarin Håkansson mob 0736-516034 exp 99 68 63

Präster

Joakim Johansson mob 0737-288439 exp 99 68 64

Yildiz Gunnarsson mob 0736-121116 exp 99 68 71

Martin Lokrantz mob 0703-331249 exp 99 68 72

Staffan Tobjörk, kyrkoherde bostad och exp 99 68 68

e-postadress: kyrkoherde.lindome@telia.com

Ansvarig utgivare: Staffan Tobjörk

Fotografi, om inget annat är angivet: Olof Brandt

Gruppkorsband till hushållen i Lindome

KYRKOHERDEN...

Det är inte bara att "skaffa barn", som föräldrar ganska ofta säger nu för tiden. Att "få barn", sa man förr och visst stämmer det bättre med hur det är? Det är inte heller bara att döpa barnet. Efter dopet behöver det få mycket hjälp att upptäcka Guds kärlek och alla Hans gåvor. Dopet, ett av sakramenten, och tron hör ihop och det är vägen in i kyrkan. I detta nummer presenteras församlingens grupper för barn, en del av vår dopuppföljning. Här finns också mycket för vuxna "Guds barn": gudstjänster, samlingar och grupper. Välkommen!

Vad är Lindome församling, egentligen? Vad har vi för mål och innehåll? Vår Församlingsinstruktion kan du finna på hemsidan eller komma in och få ett ex.

Lindome församlings "centrum är Jesus Kristus" och visionen är att det är i tro och förtroende till Kristus som kyrkan föds och växer.

Svenska kyrkan har fastställt fyra grundläggande uppgifter för församlingarna: att "föra Gudstjänst, bedriva Undervisning samt utöva Diakoni och Mission." Dessa fyra områden kan man förkorta med ordet "GUDm..." Mmm... det låter som reklamen men är mycket mer. Det är Livet som Gud ger!

Vår Församlings instruktion ser i förkortad version ut så här:

Gudstjänst är att "få liv". Församlingens vision är att Gudstjänsterna pulserar av Ande och Liv, gemenskap och förväntan.

Undervisning är att "få växa". Församlingens vision är att kristen undervisning finns naturligt med vid möten och samlingar.

Diakoni är att "få dela med sig". Visionen är att som vår tids "moder Teresa" så när diakonin ut till hem, samhälle och utsatta.

Mission är att "få så nya frön". Visionen är att kyrkotillhöriga blir goda ambassadörer och kristna.

Du är välkommen in i allt detta. Alla beivras!

Vad det gäller det gamla församlingshemmet, det nedanför kyrkan, så finns det tankar och samtal om att kommunen kanske köper det till sin verksamhet, t ex dagis. Fastigheten har även långt tidigare använts av skolan och äldre har berättat om hur de bl a har haft gymnastik i det nuvarande församlingshemmet.

Planerna med att renovera Församlingscentrum behöver här vägas mot behoven och huruvida det skall byggas ett nytt församlingshem nära kyrkan och om Församlingscentrum ska byggas ut.

Till sist måste jag säga att det är tråkigt att vi har haft koppartjuvar i Lindome, som tycks ta nästan allt. De drar sig inte för att ta saker från kyrkan eller gravarna. Ser du något så ring polisen.

Herren välsigne och bevara dig!

Staffan Tobjörk, din kyrkoherde



Små barn är lätta att tycka om. Varför är det så? Jag tror att en del av svaret är att barnen är små och inför den som är liten behöver man inte förstå sig. Jag känner mig inte hotad av ett barn eftersom ett barn inte har allt det som jag kan känna mig liten inför, som andras tillgångar, meriter, utseende, intelligens och annat som gör att vi placerar varandra i fack. Nej, ett barn är litet och sårbart och just därför kan jag släppa på mina masker och lägga av mig allt det som är så viktigt i mötet med vuxna, men som inte bottenar i vem jag verkligen är. Om jag kan vara den jag är då bereder det vägen för ett möte där jag kan ta in den andre. Detta möte

”JESUS LYFTER FRAM DET LILLA BARNET SOM ETT FÖREDÖME FÖR OSS.”

är förutsättningen för att jag skall kunna tycka om någon.

Samtidigt är det så att ett barn inte har blivit lika slipad i att förstå sig som vuxna. Ett barn har inte förmågan att bära masker på samma sätt och försöker inte anpassa sig till en massa ideal. Ett barn är sig själv på ett sätt som vi vuxna ofta har förlorat förmågan och modet att vara.

Jag talade med en man som berättade om en aftonbön som hans familj hade när barnen var små. Denna kväll frågade pappan ett av barnen om han kunde be. Den lille pojken tar uppgiften på stort allvar, knäpper händerna och kniper ihop ögonen. Det går tio

sekunder, tjuugo sekunder, trettio sekunder, till slut säger pojken: Jag kan inte be för jag kommer inte på något. Pappans kommentar till händelsen var: Om det hade varit jag som inte kom på något hade jag säkert svamlat något för att inte förlora ansiktet. Men hans barn bad helt enkelt inte för han kom inte på något. Han var sig själv.

Jesus lyfter fram det lilla barnet som ett föredöme för oss. Guds rike tillhör sådana som de, säger han. Anledningen till att han lyfter fram det lilla barnet som ett föredöme har flera skäl. Ett av dem är att barnet är sig själv i högre grad än vad vuxna ofta är. Barnet är bärare av en hållning som är förutsättning för det verkliga mötet mellan oss och Gud, det möte som Jesus kom för att leda oss till. Han kom för att göra oss till Guds barn.

Kanske en anledning till att vi tvekar med att ta steget att bli en kristen är att vi tänker att då skall jag bli någon annan än den jag är. Men om vi funderar på att vi skall bli barn så handlar det om att jag blir mer mig själv, inte mindre. Den förändring Gud vill i våra liv är inte ett krav för att få bli hans barn utan ett erbjudande att såsom hans barn och genom hans kärlek bli mer mig själv.



Komminister Martin Lokrantz

FÖRSAMLINGSKVÄLLAR

Torsdagar efter mässan kl 18.30 i Församlingscentrum kommer vi ha några församlingskvällar under hösten.

18/10 med Annika och Bengt Pleijel om Vad skall vi med Jesus till?

8/11 med Kristina Håkansson som berättar om sitt volontärbete i Tanzania.

VANDRA GENOM GAMLA TESTAMENTET

Den 29/9 kommer vi att ordna en ny vandring genom Gamla testamentet. Denna gången kommer vi främst rikta in oss på våra konfirmander men du som missade senaste tillfället är varmt välkommen att vara med.

För information, Olof 99 68 74

ASKIMS GOSPELKÖR

Önskar du lite annorlunda musik, liv, rörelse i söndagens gudstjänst? Kom då till mässan den 11/11 kl 11.00. Då kommer ett trettio-tal glada körsångare från Askims Gospel. Ta gärna med dig en granne, vän eller kompis!

NORSKT KÖRBESÖK

Sarpsborgs damkör från Norge gästar högmässan i Lindome kyrka söndagen den 9 september kl 11.00.

Kören har 32 aktiva medlemmar och leds av Anna Maria Hvaal Solberg. Till mässan i Lindome hoppas man få med sig en sångso-list, Dascha Katyba, som är 18 år och går på musiklinjen på Greåker gymnasium. Kören deltar under året i körfestivaler och andra mindre konserter, berättar Anne-Boel Andersen, tidigare Lindomebo och numera medlem i ”Sarpsborgs Damekor”.

FÖRSÄLJNINGAR

Tisdag 20/11 kl. 17.30 lotterier och 18.30 auktion, servering och lottdragningar med Hällesåkers kyrkliga arbetskrets i Hällesåkersgården.

Lördag 24/11 börjar med andakt kl 11.00 och fortsätter med lotterier och försäljning till kl. 14.00 då auktionen startar. Servering hela tiden med Centrums, Knipereds och Hassungareds kyrkliga arbetskreter i Församlingscentrum.

TORSDAGSTRÄFFAR

Föredrag, kaffe, lotteri och andakt i Församlingscentrum kl 10.00–12.00.

13/9 ”Vad är sanning” Lars Åshammar, känd Lindomeprofil och pensionerad ämneslärare, käserar utifrån om sanningen bara är motsatsen till lögn och om det finns några sanningar.

11/10 ”Maten som medicin” Eva Lindahl, sjuksköterska och kostkonsult.

8/11 ”Klimatfrågan” Vi ser Al Gores film och kommunens miljösamordnare Stina Landén berättar om vad de gör i klimatfrågan och vad du som enskild kan göra. Vi håller på lite längre denna gången.



Bild: www.rogerwendell.com

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA



I Församlingscentrum, nära Centrum's nya bussterminal och Hydro, finner du Lindome församlings Öppna förskola, som är öppenförmiddagar måndag till torsdag. Du möter Kerstin Hellström som har varit här några år nu och som tycker att det har varit helt underbart att få lära känna en massa jättegoda små barn från nyfödda upp till tre, fyra år och deras pappor och mammor.

Denna höst kommer Maria Engström och Anna Magnusson att hjälpa till två av förmiddagarna, då Kerstin minskar sin tid. Maria och Anna är två mammor som gått på Öppna förskolan i Lindome församling av och till under åtta år och tycker det känns som en dröm att få hjälpa till.

Vi hoppas att vi skall kunna skapa ett öppet klimat för bland annat familjefrågor där vi kan hjälpa varandra och förhoppningsvis skall vi även kunna bjuda in en gäst som pratar med oss under fiket.

Du kommer hit till församlingens Öppna förskola med ditt barn, vilken eller vilka dagar som passar dig bäst, se nästa uppslag.

Här finns det två stora ljusa rum, fyllda med leksaker och pyssel som passar små barn. Det finns en stor härlig matta som är mjuk och skön att ligga på, om man är så liten att man varken kryper eller går. I det andra rummet finns kuddarna, som är roliga att bygga med, hoppa på, eller träna balansen med. När barnen har lekt en stund kan det smaka gott med lite "fika". Kaffe, saft, bröd, ost, kaka

och rån står uppdukad i det lilla köket. Detta får du köpa till självkostnadspris. Det är alltid både gott och roligt att sitta tillsammans och äta och man får tillfälle att bekanta sig med andra föräldrar och prata om stort och smått. Alltid kan man ge råd eller få råd om något man undrar över.

Det är många vänskapsband som knutits här på vår Öppna förskola genom åren. Vi avslutar dagen med att sätta oss på golvet i en ring och sjunga. Vi börjar alltid med att sjunga "Vi sätter oss i ringen" och avslutar med "Gud som haver", däremellan är det fritt fram för önsknings. På tisdagar 11.00 kommer diakon Eva. Hon leder klapp och klang med de lite större barnen och babyrytmiken tillsammans med föräldrar och barn. På torsdagar kommer organisten Matz och spelar gitarr och sjunger med oss.

Efter avslutningen brukar det vara ganska lagom att gå hem, äta lite och sova, efter en massa lek och intryck.

Ingen anmälan behövs, det är bara att titta in.

Varmt välkomna!
Kerstin, Anna och Maria



BABYRYTMIK



När vi träffas sitter vi på en stor matta i en ring. Den vuxne med barnet i famnen. Sångerna som vi sjunger tillsammans är samma varje gång allt för att det lilla barnet ska känna igen sig och känna sig trygg.

Vi har alltid med många av de traditionella sångerna som tex. blinka lilla stjärna. Detta för att det ska vara lätt för dig och ditt barn att sjunga tillsammans.

För ett litet barn är inte orden i musiken det mest betydelsefulla utan det viktigaste är kopplat till närheten och samhörigheten till den vuxne. Det är alltså själva upplevelsen av musiken. Redan från födseln reagerar barn på musik och ljud och äger en förmåga att samspela med omgivningen med hjälp av ljud, mimik och kroppsspråk.

Rytmik är inläring av musik genom rörelser. För de små barnen är detta något helt naturligt då all inläring sker genom rörelse. Vi sjunger bl a mycket som är kopplat till kroppen och var olika kroppsdelar sitter, så att barnet senare kanske kan koppla sin kroppsuppfattning till de sånger vi sjungit. Musiken stimulerar både språkutveckling och motorik, samtidigt som den ger mycket glädje.

Välkomna att vara med, vi träffas i Församlingscentrum tisdagar 11.30–12.00.

Eva Svensson



ÖPPNA FÖRSKOLAN

Måndag 9.30–11.30

Tisdag 9.30–11.30

(11.00–11.30 Klapp o klang, 1-5 år;

11.30–12.00 Babyrytmik 0-1 år, syskon-grupp finns, välkomna på sopplunch kl 12.00)

Onsdag 9.30–11.30

Torsdag 9.30–11.30

(ca 11.00 musikstund med Matz eller vardagsgudstjänst sista torsdagen i månaden; aug, sept, okt och nov)

Startar under vecka 35.

Kerstin, Anna och Maria 99 68 70



KYRKANS BARNTIMMAR

Kyrkans barntimmar är en söndagsskola i vardagen. Mycket lek och sång. Läs gärna om Johan på sidan 15.

4–5 år. Fre förmiddag och eftermiddag.

Startar under vecka 35.

Ingela Thylin 99 68 65



BARN OCH FÖRSAMLINGS GRUPPER

Här presenteras olika grupper och samlingar för barn. Detta är en del i församlingens dopuppföljning. Barnen behöver också få upptäcka och leva i Guds stora kärlek. "Låt barnen komma till mig" säger Jesus. Föräldrar, med förhoppningsvis faddrar och vänner, är de som egentligen har den främsta uppgiften att dela med sig av kärlek, tro och hopp, både himmelsk och jordisk sådan. Församlingens grupper är ett komplement och stöd i detta.

Nyfiken? Välkommen!



FRISKUS

En eftermiddagsgrupp för dig som går i mellanstadiet. Pyssel, lek, läsläsning och fika.

Ons och Tors 13.00–17.00

Startar under vecka 35.

Anmälan till Ingela Thylin 99 68 65



Foto: Rickard Santala

MINIORER

Fortsättning från kyrkans barntimmar, men är öppen för alla. Vi leker, pysslar och har kul tillsammans.

7–9 år. Tis 16.00–17.30

(Obs Västergården)

Startar under vecka 35.

Ingela Thylin 99 68 65



BARNKÖR

Barnkör som sjunger av hjärtans lust!

Ons 16.15–17.00

Startar 29/8.

Matz Packendorff 91 24 81

"I HUVUDET PÅ EN TONÅRING"

FÖRELÄSNING MED MIA BÖRJESSON

TISDAGEN DEN 23 OKTOBER KL 19.00



Lindome församling erbjuder en föreläsning med ämnet "I huvudet på en tonåring". Mia Börjesson är socionom och har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom socialtjänst, skola, behandlingshem och ungdomsmottagning. Hon är en uppskattad föreläsare som anknyter till den verklighet många föräldrar och tonåringar befinner sig i.



"HÅLL KÄRLEKEN LEVANDE"

FÖRELÄSNING MED ALF B SVENSSON

TISDAGEN DEN 27 NOVEMBER KL 19.00

Lindome församling erbjuder en föreläsning på temat "Håll kärleken levande". Inbjuden föreläsare är Alf B. Svensson, psykolog och ofta anlitad föreläsare i en mängd sammanhang.

Bland de frågor som tas upp finns:

- Varför spricker så många förhållanden?
- Män och kvinnor – så olika vi reagerar.
- När skall vi få tid att vårda kärleken?
- Hur löser man konflikter utan att gräla?
- Så får man ett rikt samliv

Välkommen till en spännande och inspirerande föreläsning som lockar fram många igenkännande leenden och glada skratt. Det blir en kväll du sent kommer att glömma.

ATT HÅLLA KÄRLEKEN LEVANDE

Är ni ett par som bestämt er för att leva tillsammans och vill satsa på er relation? Välkommen att vara med i en friskvårdande samtalsgrupp. Tillsammans söker vi kunskap om hur man kan utveckla och fördjupa sin kärleksrelation. Vi ses 90 minuter kvällstid varannan vecka i Lindome församlingscentrum och startar så snart vi fått anmälningar till en hel grupp.

För mer information och anmälan:
Diakon Ingela Skarin Håkansson 99 68 63
Komminister Joakim Johansson 99 68 64

KRISTEN MEDITATION

Allt fler människor i dag längtar efter fördjupning, frid och stillhet. Detta kan vara ett sökande och en längtan efter Gud och det gudomliga. Bibeln talar om människan som en person, med kropp, själ och ande. Meditation kan vara ett sätt att fördjupa sig i frågan om tillvarons ursprung och mål.

Du är välkommen till en kurs på 10 gånger om kristen meditation. Inga förkunskaper behövs, en kursbok ingår.

Kursstart 19/9 kl 18.00–19.00 i FC.

Anmälan: Yildiz Gunnarsson 99 68 71

LUKAS, NU PÅ FREDAGAR

Lukas, församlingens ungdomsgrupp, har bytt dag på prov. Under flera år har vi haft Lukas på torsdagar, men på önskan från ungdomarna så byter vi nu dag till fredagar.

Ungdomsgruppen Lukas startar den 24/8, välkommen!

Se gärna www.lindomelukas.com för mer information.

BIBELSAMTALSGRUPP

Vad säger Bibelns Konungaböcker, Esra, Ester och Nehemja?

Varannan torsdag kl 17.00-19.00 i FC.
Start 6/9

Anmälan: Staffan Tobjörk 99 68 68



Alpha

ALPHA OCH BETA

Om du vill prova på en Alphakurs så startar höstens kurs måndagen den 3/9 klockan 18.30–21.00. Alpha är en grundkurs i kristen tro. Anmälan till kursen vill vi ha senast 31/8.

Har du tidigare gått en Alphakurs då är du välkommen till en Betakurs för fortsatt gemenskap.

Frågor och anmälan: Eva Svensson, tel 99 68 67

SAMTALSGRUPP OM LIVETS FRÅGOR

Gillar du att samtala om sådana frågor som rör livet? Då är du, gammal som ung, man eller kvinna välkommen till vår samtalsgrupp. Vi träffas varannan torsdagskväll.

Hör av dig till diakon Ingela Skarin Håkansson tel 99 68 63

SOPPLUNCHER

Serveras på tisdagar, klockan 12.00. Pågår september–november. Kostar 25 kr (Självkostnadspris)
Diakon Ingela Skarin Håkansson 99 68 63

HAR DU TID ÖVER?

Vill du hjälpa till med...

- Att köra någon till våra gudstjänster/verksamheter
- Koka soppa
- Kaffe och fika vid kyrkans gudstjänst
- Baka
- Besöka/promenera med någon
- Servera eller fixa kaffebröd på Brogården vid gudstjänsterna
- Hjälpa till i någon grupp
- Något annat...

Ring diakon Ingela 99 68 63

LINDOME BLOMSTERFOND

Pengar istället för blommor förmedlas genom Blomsterfonden. En liten administrativ avgift uttages. Önskemål om vart bidraget skall gå anges på avin vid inbetalning. Vill du att minnesadress skall sändas, ring då till Barbro Olsson (se nedan).

Ges gåvan i samband med en begravning skall du ange namn på den avlidne samt tid och plats för begravningen. Blomsterfonden skriver då en Minnesadress som förmedlas till den avlidnes anhöriga och som kan läsas upp i samband med begravningen.

Lindome Blomsterfond har postgironummer 414107-3. Mer information kan fås från Barbro Olsson, telefon 94 53 87.

FÅGELSTENSARVET

Fågelstensarvets fond kommer inte ha någon utdelning under denna hösten.

DET BERÄTTAS...

Under denna rubrik samlar vi berättelser från kyrkolivet i Lindome. Historiernas sanningshalt kan inte alltid garanteras, men de återges så som de berättas i bygden. Krönikör är som vanligt Lars Åshammar.

Den äldsta kyrkan i Lindome byggdes någon gång på 1100-talet. Det var antagligen en träkyrka, och den byggdes om till stenkyrka på 1500-talet. En ombyggnad ägde rum i slutet av 1600-talet, och tornet tillkom 1729. Kyrkans yttertak var täckt av spån, och tornet hade koppartäckning. I slutet av 1870-talet började byggnaden bli i behov av renovering. Det var taket som behövde repareras, eftersom spånen hade ruttnat och släppte genom vatten. Det var främst i nordöstra hörnet, där sakristian och predikstolen fanns som det läckte, och ofta var prästskruden alldeles våt och den hade mögelfläckar.

Något måste göras innan även takbjälkarna hade ruttnat. Det kunde ju då bli livsfarligt att sitta inne i kyrkan på grund av rasrisken, och prästerna försökte att få lindomeborna att bekosta renovering. Detta var dock inte det lättaste, och åren gick utan att något beslut i frågan blev fattat.

Lindome hörde vid den tiden till Tölö pastorat, och dit kom år 1881 en präst vid namn Elis Daniel Heüman. Han var dotterson till biskop Björck i Göteborg och prästvigd på dispens, endast 22 år gammal. Denne Heüman var en oerhört energisk och flitig person, och han lyckades få kyrkostämman i Lindome att inte bara reparera taket, utan även att bygga om och till kyrkan till det utseende den har i dag. Detta skulle kosta oerhörda pengar, och bönderna i Lindome var fortfarande fattiga efter krigens härjningar på 16- och 1700-talen.

En kyrkostämma i frågan hölls våren 1882, och inför stämman hade den nye pastorn låtit göra preliminära ritningar över nybyggnationen. Dessa satte han fast på läktarbarriären så att församlingsborna kunde se hur fin den nya kyrkan skulle bli, och han talade sig varm över ämnet vid alla gudstjänsterna under våren. Men kostnaden avskräckte fortfarande, och det skulle nog bli avslag vid stämman, fruktade Heüman. Vid denna viktiga stämma skulle dessutom biskopen närvara, så denne passade på att hålla biskopsvisitation i Lindome med anledning av detta. Antagligen var det detta som fick biskopens dotterson Elis Daniel Heüman att spela ut det kort som säkert skulle få stämman att gå med på nybygget.

Det gick till så här: Vid gudstjänsten var kyrkan fylld till sista plats, med biskopen sittande i den lilla sidobänk som kallades "klockareståen". Men det blev nog den kortaste predikan som hållits i kyrkan, för Heüman höll upp en bunt blad som var alldeles blåfläckiga av bläck som flutit ut och sade något i den här stilen: "Efter gårdagens begravning lät jag bland annat manuskriptet till dagens predikan ligga kvar i sakristian i min väska. Predikan skulle handlat om Judas Iskariot som sålde sin Mästare för pengar, och i detta ämne finns mycket att säga. Men vattnet som runnit in genom taket i natt har förstört hela min text. Amen." Om det var denna kärnfulla påminnelse om sakernas tillstånd i biskopens närvaro som fick kyrkostämman att tillstyrka ombyggnaden må vara osagt, men beslutet fattades vid stämman samma eftermiddag. I november 1882 startade arbetet.



KYRKA – SKOLA – HEMMA

Skolavslutningar i kyrkan är inte självklara längre. Vi frågar Joakim Johansson, barn och familjepreäst i Lindome församling: ”Betyder detta att kyrka och skola har sagt upp bekantskapen? ”Nej, inte alls. Vi fortsätter att samverka med skolan kring de stora högtiderna, kring bibeln och livsfrågor. Men det har blivit tydligare att det är kyrkan och hemmen som tillsammans har ansvaret för att kristen tro förmedlas till en ny generation. Detta är inget uppdrag som kan läggas på våra kommunala skolor. Det är egentligen en sund utveckling. Kyrka och skola blir fria att samverka på mer lika villkor”.

Här följer några exempel på samverkan mellan kyrka och skola i Lindome under det senaste året:



Krubban i Lindome kyrka

I adventstid inbjuds förskolor och dagmammor med 4-5-åringar att komma och titta på kyrkans julkrubba och höra berättelsen om den första julen.

Årskurs 1 inbjuds till kyrkan inför påsken för att titta på påskbordet och höra berättelsen om den judiska påsken och om kyrkans påskfirande.

Årskurs 2 får möjlighet att vara med om en julvandring i Lindome Församlingscentrum. Vandringen arrangeras av Svenska kyrkan och Johanneskyrkan tillsammans.

Årskurs 3 inbjuds till påskvandring i Johanneskyrkan, också denna vandring ett samarrangemang mellan församlingarna.

Några mellanstadieklaser har under det senaste året bjudit in diakon och ungdomsledare för några lektioner under namnet ”Bibeläventyret”. Detta är en mångsidig presentation av Bibelns böcker på ett sätt som har väckt intresse och mersmak. Denna möjlighet finns även under detta läsår.

Under året som gått har ett par mellanstadieklaser gjort kyrkogårdsvandringar och besökt kyrka och begravningslokal; på Lindome kyrkogård finns mycket att se som har både med gångna tider och med vår nutid att göra.

”Så vad har du att säga till de föräldrar som är ledsna över att inte kunna gå till kyrkan på skolavslutning? frågar vi Joakim Johansson. ”Ta med ditt barn till kyrkan vid andra tillfällen istället, de tillfällena är många”.



Julvandring

INBLICK

Inblick är ett försök att ge några glimtar av vad som har hänt i församlingen sen det senaste kyrkobladet. Detta nummer går vi med Johan till kyrkans barntimmar och ser vad som händer där.

Johan berättar: Idag är det fredag och då får man gå på barntimmarna. Vi var faktiskt först på Kyrkis, pappa och jag. Fröken Ingela var förstås där och sa, hej och välkommen. Jag fick gå in i vårt rum och hänga väskan på min stol. Sen fick jag vänta en lång stund innan alla barnen var färdiga och satt på sina platser. Vi fick börja med att dra lott om vem som skulle bli hjälpreda för dagen. Typiskt det blev inte jag, idag heller. På lappen stod det Moa, fröken skrev upp hennes namn på svarta tavlan. Hjälpredan får sedan dra av på almanackan, och säga vad det är för dag. Lätt som en plätt tycker jag, det är ju alltid fredag när man är på Kyrkis. Nu var det dags att ta fram arbetsböckerna ur väskan. Fröken berättar något om Jesus, idag handlade det om en pojke som hade en matsäck med två fiskar och fem bröd. Jesus fick ta hand om maten, han välsignade den och den räckte till alla. Det blev till och med mat över! Vi målade om det i våra böcker. Det blev fint tycker jag, tänker visa det för mamma sen.

På lekstunden byggde jag med briobjärnvägen. De andra barnen tyckte det var kul så vi hjälptes åt att bygga allesammans. När fröken kom hade vi nästan byggt järnväg över hela mattan. Hon hjälpte oss med bron för den är lite svår att sätta ihop.

Moa, som var hjälpreda klingade med bjällerbandet, då vet vi alla att det är dags att städa undan. Oj, så mycket järnvägsdelar det var att plocka undan.

Det var skönt när man äntligen fick sätta sig ner för att äta sin frukt. Först får man knäppa sina händer och be Gud välsigna frukten, amen. Fröken säger, varsågod och sen kan man börja äta. Idag var det många kompisar som hade med sig äpplen då får fröken skala, då tar det lite tid innan sagan kan starta. Hon berättade om Lillebror och Billan, som gjorde en skattgömma.

Efter fruktstunden får vi leka igen, Kom alla mina barn började vi med. Då får man skutta som kaniner eller smyga som kattor när fröken ropar på de olika djurungarna. Ibland leker vi Hundens ben, Pannkaksleken eller Kuckeliku. Dom är kul dom med.

Det sista vi gör på Kyrkis är att tända dopluset och så sjunger vi, ”Vara riktigt stilla...” När det har blivit lugnt och skönt kan man tänka på frågorna till Gud. Vi brukar be ”Gud som haver barnen kär”, den kan alla barnen. Vi sjunger, ”Tryggare kan ingen vara” också. Hjälpredan får blåsa ut luset. Alla barnen får ställa sig vid dörren och hålla varandra i hand. Vi säger slut för idag och tack för idag, vi ses om en vecka när det blir fredag igen. Sedan vill vi leka igen! Färgleken, snälla fröken. Ja, ja säger fröken vi får väl ta den idag också. - Den som har grön färg på sina kläder får gå ut först, sedan kommer rosa, röd, lila eller brun färg, tills alla barn har kommit ut i kapprummet.

Så här går det kanske till en dag på Kyrkans Barntimmar.

Berättat för Ingela Thylin.

GUDSTJÄNST

MÖTE OCH VILA MED GUD OCH DIG SJÄLV

SEPTEMBER

2	13 Sö e trefaldighet	11.00	Gudstjänst, kyrkkaffe
6	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
9	14 Sö e trefaldighet	11.00	Högmässa, med norskt körbesök
13	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
16	15 Sö e trefaldighet	11.00	Familjegudstjänst kyrkkaffe
		18.00	Lovsångs och förbönsmässa
20	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
23	16 Sö e trefaldighet	11.00	Högmässa
27	Torsdag	11.00	Vardagsgudstjänst "Dopfest" i FC
		18.30	Veckomässa, FC
30	Mikaelidagen	11.00	Gudstjänst, kyrkkaffe

OKTOBER

4	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
7	18 Sö e trefaldighet	11.00	Gudstjänst, kyrkkaffe
11	Torsdag	18.30	Veckomässa i FC
14	Tacksägelsedagen	11.00	Familjemässa, Kyrkkaffe i församlingshemmet med "Skördeauktion" till Lutherhjälpen
18	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
21	20 Sö e trefaldighet	11.00	Gudstjänst, kyrkkaffe
		18.00	Lovsångs och förbönsmässa
25	Torsdag	11.00	Vardagsgudstjänst i FC
		18.30	Veckomässa i FC
28	21 Sö e trefaldighet	11.00	Högmässa

NOVEMBER

1	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
3	Alla Helgons dag	11.00	Gudstjänst, kyrkkaffe
		18.00	Minnesgudstjänst med ljusständning
4	Sö e Alla Helgons dag	11.00	Mässa med förbön och lovsång
8	Torsdag	18.30	Veckomässa, FC
11	23 Sö e trefaldighet	11.00	Mässa med Askims Gospel
15	Torsdag	18.30	Veckomässa i FC
18	Sö f Domssöndagen	11.00	Familjegudstjänst, kyrkkaffe
22	Torsdag	18.30	Veckomässa i FC
25	Domssöndagen	11.00	Högmässa
29	Torsdag	11.00	Vardagsgudstjänst i FC
		18.30	Veckomässa, FC

September till maj är söndagens gudstjänster kl 11.00 i Lindome kyrka. Se ovan.
FC betyder Församlingscentrum och det finner Du på Annestorpsvägen 1.

Reservation för ändringar. Predikoturer kan Du även finna i GP och MP.